

Het bestuur van de VVD

d.t.v de VVD-ledenadministratie

Postbus 30836

2500 GV Den Haag.

2 januari 2019.

Onderwerp: opzeggen lidmaatschap VVD.

Geacht bestuur,

Na bijna 50 jaar lid te zijn geweest van de VVD heb ik besloten het lidmaatschap op te zeggen.

Destijds was de VVD een liberale partij waarbij de vrijheid van het individu voorop stond, maar waarbij de verantwoordelijkheid voor de minder sterke medemens nooit ontbrak. Het denken over de gewenste ontwikkeling van de samenleving werd onderbouwd door een liberale visie met een sociale pijler. Ik breng het Liberaal Manifest in herinnering. In aansluiting hierop werd nagedacht over de democratische rechtsstaat. De VVD was altijd terughoudend om teveel taken bij de overheid neer te leggen, maar was principieel voor een rechtsstaat die de kwetsbaren beschermde en de weerbare ruimte gaf.

De VVD heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een grote partij met een steeds pragmatischer en, wat mij betreft, opportunistischer inslag. De overheid moest bedrijfsmatiger opereren, wat iets anders is dan efficiënter, laat staan effectiever. Het neoliberalisme met omarming van het marktdenken heeft de VVD niet onberoerd gelaten. Deze ontwikkelingen kunnen niet alleen op conto van de VVD worden geschreven, maar de VVD heeft hier wel een voortrekkersrol in gespeeld. Een visie op de samenleving ontbreekt tegenwoordig vrijwel geheel. Pragmatisme, marktwerking en individualisering zijn de huidige kernwoorden.

Gevolgen zijn traditionele overheidsdiensten die overgelaten worden aan de markt; de rechtsspraak die onder druk is komen te staan en die op een perverse manier wordt gefinancierd; grote bedrijven die ongehinderd kunnen groeien, waarbij de positie van de aandeelhouders dominant is geworden; onduidelijkheid laten bestaan over onze positie in Europa zonder een beter alternatief te formuleren; een politieorganisatie die onder aanvoering van een VVD-minister wegdrijft van zijn kracht, namelijk verbinding met de samenleving. Daarnaast kan worden gewezen op de – op zichzelf positieve decentralisatie in het sociaal domein – die echter met zoveel bezuinigingen gepaard is gegaan, dat de kans van slagen veel kleiner is dan wenselijk. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven.

Door mijn jarenlange lidmaatschap vond ik het moeilijk afscheid te nemen van de VVD. In aansluiting op eerder genoemde voorbeelden zijn er de laatste tijd nog een aantal kwesties die ik meer dan zorgelijk vind, waardoor ik mij niet meer thuis voel in de VVD.

Ik noem de plannen van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff t.a.v. inwoners van probleemwijken en zijn voorstel om het demonstratierecht te beperken. In strijd met wet en grondwet.

Belangrijker vind ik het onvermogen om een antwoord te vinden op de kennelijke onvrede in onze samenleving. Een samenleving die welvarender is dan ooit, maar waarin de verschillen steeds groter worden. Populistische partijen op de flanken van het politieke spectrum worden achterna gelopen bij ingewikkelde thema's. Onze VVD minister president heeft zelfs gezegd, dat wij tot op zekere hoogte allemaal een geel hesje dragen, terwijl hij al jaren aanvoerder is van een regering die juist perspectief zou moeten bieden. Met gezag spreken over de lastige consequenties van klimaatdoelen en asiel is alleen bereikbaar als onderwerpen als dividendbelasting, pensioenen, zorg en loonontwikkeling op een aanvaardbare wijze worden opgelost. Dat is natuurlijk moeilijk, maar nu ontbreekt elke visie. Wij zien geen begin van een antwoord.

Wij zien wél een toenemende tweedeling in de samenleving, waarbij de kunst van het samen-leven dreigt te verkrumelen. Ondanks onze welvaart vermindert het geloof in de instituties en de politiek. In het ruimte geven aan de individualisering, zijn wij de zorg voor de ander kwijtgeraakt. De huidige VVD biedt hierbij helaas geen perspectief.

Ik beraad mij of ik zal overstappen naar een andere politieke partij met een andere maatschappijvisie waarin de zorg voor de ander inhoud heeft.

Wellicht ten overvloede voeg ik hieraan toe, dat ik mijn functie als burgemeester van Purmerend met ambitie en inzet zal voortzetten.

Met vriendelijke groet,

Don Bijl